

Het geheim van de Gouden Tempel



DE AVONTUREN VAN PINKIE PIETER

DE AVONTUREN VAN PINKIE PIENTER

Het geheim van de Gouden Tempel

DOOR

J. H. KOELEMAN



MULDER & ZOON B.V. - AMSTERDAM



Het frisse water van de beek zal m'n pijnlijk hoofd lekker afkoelen.



Het water is zo helder dat je de visjes op de bodem kunt zien zwemmen... nu, daar gaat i dan...



Lekker jongens!



Het koude water heeft zelfs de bult op mijn hoofd doen verdwijnen!



Zo, hier zit ik goed, als nu de wespen maar wegblijven...



Dit vogeltje schijnt veel plezier in z'n leven te hebben!



Fiedel, Fiedel zingt hij... drommels, dat is de naam van mijn beste vriend Flores Fiedel! Hoe komt het diertje erbij?



Ik heb hem in geen tijden gezien... als ik nu eens Flores ging bezoeken, dat vind hij vast wel leuk... Hoewel, Flores woont een heel eind weg.



Maar een flinke jongen is niet bang voor een stevige wandeling.



Een stevig uurtje en ik ben er al.



Als ik hier de heuvel afdaal zal dat een heel eind afsnijden!







Wel, wel, jongeman, waarmee kan ik je van dienst zijn?



Dat beeldje in Uw etalage, hoe veel kost dat, meneer?



tjonge, tjonge, je hebt een goede smaak; ik zal het voor je halen.



Dit beeldje is al eeuwen en eeuwen oud, en is van Indische afkomst.

Hoeveel kost het, meneer?



Niemand kan de werkelijke waarde schatten, het kan net zo goed één als 10.000.- gulden waard zijn.

Hoe bedoelt U?



Voor wie veel van dit oude handwerk houdt, is het een waardevol bezit. - Omdat je er veel aardigheid in hebt mag je het voor een laag prijsje meenemen.



Alseblijft, voor twee gulden mag je het hebben



Hartelijk dank, meneer! Hier zijn twee gulden. Dag meneer!



Fijn, dat dit beeld nu van mij is. Maar nu eens kijken of we Flores kunnen vinden.



Flores Fiedel zegt U? Natuurlijk ken ik die! Iedereen in de stad kent Flores Fiedel. Hij woont op de theeroosjes-weg, even buiten de stad.

Dank U wel.



Op naar de theeroosjes-weg! Flores heeft vast ook wel verstand van Indische dingen.



Wat zijn dat voor vreemde geluiden achter dat bosje?

WAAH
WIIHINI



17



18



20



Waar zou het dier vandaan komen? Zou het wel een tehuis hebben? Maar wacht eens... hij heeft een kaartje aan z'n halsband hangen....



MIJN NAAM IS **LEX**
IK WOON Harnaslaan 27
Dubbeldam



Dat is toevallig! Zo beste Lex, dus we zijn stadgenoten, want ik woon ook in Dubbeldam! Welnu, ik zal je netjes naar huis brengen, voordat ze je weer proberen te verdrinken!



25

Nee, wacht eens even... ik was op weg naar Flores Fiedel!! Maar het is misschien toch beter eerst die arme, natte hond thuis te brengen. Even m'n beeldje pakken...



Drommels!!
Het is weg!!
Hebben die jongens het meegenomen?



Nee, die liggen er nog.



26

Wie kan het weggenomen hebben? Kom eens hier, Lex snuffel eens goed en probeer de dief op te sporen!



Aha! Lex schijnt een spoor te hebben...



De dief heeft langs dit smalle paadje de benen genomen.



27

Lex gaat harder lopen... we zijn de dief vlak op de hielen!



Hier schijnt de dief te wonen...



Nu opgepast, het kan wel 'n gevaarlijk individu zijn dat voor niets terugdeinst..



Eerst eens even op zijn naam-bordje kijken... Nee, maar....
ONGELOÓF-LIJK!



28



Ik begrijp er niets van... waarom zou Flores mijn beeldje meegenomen hebben? Maar hij zal er van lusten!



Hallo!! mijn beste vriend Pinkie! Wat ben ik blij je weer eens te zien! Kom binnen, jongen, kom binnen!

GRRRR!!!!

29

Fijn dat je er bent! Mag ik je een glaasje limonade aanbieden? Maar waarom kijk je zo somber?



Ga zitten... waar kijk je naar?



Hoe kom je aan dit Indiaanse kunstvoorwerp, Flores?



30

Is het Indiaans? Gut, dat wist ik niet eens. Nog geen vijf minuten geleden voor 'n prikkie van 'n marskramer gekocht!



Gelukkig, ik dacht dat je een dief was..



Ik 'n dief?.. Waarom?



Dit beeldje heb ik vanmorgen gekocht. Om een hond uit het water te redden heb ik het enige ogenblikken onbeheerd laten staan, en toen ik terugkwam was 't weg!...

31

Gestolen door die marskramer, die het mij zoeven verkocht heeft! Hij kan nog niet ver weg zijn, we gaan hem arresteren!



Ach, laat die man maar lopen.

Nee, zeker niet! Kom, Pinkie, we grijpen hem!



Flores, pas op! De drempel...

32





Wat gaat Lex te keer!

Hij zal ruzie hebben met de poes van de buren.

WOEF WAOEF



Pinkie, kijk! Lex heeft het spoor gevolgd en de marskramer gepakt!!



GRRR

37



Prachtig Lex! Dat heb je mooi gedaan, hoor!



Zo, lelijke dief, we zullen je opsluiten en straks naar de politie brengen.

Brave hond!



Ik heb hem in de garage opgesloten; daar kan hij niet ontsnappen.

38



Ga je weer naar huis, Pink? Nu, neem het beeldje maar weer mee, want 't is jouw eigendom!

Bedankt, Flores en tot ziens!



Tot ziens, Pinkie!



Dat lawaai komt uit de richting van de garage!

39



KRAK!!



HEI DAAR... STOP!! Grote grutjes hoe is dat mogelijk!



De schurk heeft de wagen gerepareerd, en is gewoon dwars door de garage-deur naar buiten gereden...

40





Zo, weer thuis. Een hapje eten zal best smaken.



Aha! Hier woont die kwajongen dus.



Morgenavond kom ik terug!



Dat smaakt lekker na zo'n dag in de buitenlucht.



49

En nu eens rustig mijn beeldje bekijken. 't Is hol van binnen....



Zou er iets in zitten? Maar ik kan geen enkele opening vinden...



De ogen zijn prachtig... Drommels, wat is dat nu?...



50

Er zit een papier in....



Het is een oud Indiaans document...



Een geweldige vondst!! Zou die Dr. Bombast hiervan geweten hebben?



51

Dat moet haast wel... Vandaar dat hij zoveel moeite deed het ding in zijn bezit te krijgen!



Wat zou dit papier te betekenen hebben? Het is 'n geheimzinnig geval.... Ik geloof dat ik morgen maar eens naar het oude mannetje ga, waar ik het gekocht heb.... misschien kan hij me vertellen waar het vandaan komt...



Maar eerst eens van een flinke nachtrust genieten!



52

Zeker, jonheer, ik heb het een paar maanden geleden gekocht van een zekere heer HOTU NATURA, en hij woont... eens even denken... hier om de hoek op n^o 128.

Dank U wel!

Wat een vreemde naam heeft die man. Maar misschien kan hij het raadsel oplossen...

Hier is het.

128

53

Ik wilde graag de heer Matura spreken.

Wat wenst U, jongen?

U doet héél zacht. Meester ligt héél ziek in bed.



54

Ja, ik ben Prins Hotu Matura. Ik blij zijn mijn oud beeldje in goede handen zijn gekomen. Tj gaan zitten, ik jou alles vertellen!

Ik zijn nakomeling van oude, schat-rijke Inca-koning, welke eeuwen geleden heerste over Inca-rijk. Mijn voorvader bouwde grote tem-

pel van zuiver goud in ontoegankelijke oerwoud van Zuid-Amerika. Deze tempel zijn echter sinds eeuwen onvindbaar omdat niemand hebben een plattegrond...



55

...waarop plaats zijn aangeduid. Er is één kaart, die heb ik verstopt in beeldje. Ik zijn naar jouw land gekomen om te vragen aan geleerden of zij mee willen gaan gouden tempel opsporen. Ik hier ziek geworden en al mijn geld kwijtgeraakt. Ik moest mijn kostbare verzameling verkopen. Ik nu nooit meer kunnen gaan naar gouden tempel....

Ik jouw echter zeer vertrouwen. Ik jouw willen vragen mijn taak over te nemen. Ik... ik... word zo Naar... roep mijn bediende... snel...!



56





DE VOLGENDE MORGEN

Ha, vandaag gaat 't grote avontuur beginnen. - Daar komt de post aan.



Groeden morgen meneer Pienter! Alstublieft: een brief.



Hm, van Dr. Bombast!

Meneer Pienter, Ik geef u één raad. Als Uw leven u lief is, blijf dan thuis en vertrek niet naar Zuid Amerika. Het zal u slecht vergaan. Dit is mijn laatste waarschuwing.
Bombast

65

Dr. Bombast schijnt het ernstig te menen; wat me toch niet zal beletten om vandaag te vertrekken! Zou hij vermoeden dat ik 'n tweede document gemaakt heb?



Een taxi alstublieft!



Een zwaar kistje, meneer!

Naar het vliegveld, chauffeur!



Om 10 uur vertrekt het vliegtuig.



Eigenaardig, die zwarte wagen blijft als maar achter ons rijden!



Ik vertrouw het niets. Kunt U harder rijden, chauffeur?



Zou Dr. Bombast nu al kwaad in z'n schild voeren? De wagen haalt ons in ...



Wat doet die auto vreemd!



66





ENIGE UREN LATER

Tjonge, ik zou wel trek hebben... oh, daar komt de steward.



Steward, mag ik van U... nee, maar Flores! Wat doe 717 hier!?!



Niets, Pinkie.. Niets.. dat wil zeggen... de passagiers bedienen. Waar ga je heen?



77

sst... onder ons gezegd... ik ben 'n geheime gouden tempel op 't spoor!

Wat zeg je!?



Nee, maar... zeker mijn gouden tempel! Zeg hoor h's Flores, dat kan niet, hoor, die tempel... oh, wat... je houdt me voor de gek!



Flores maakt maar een grapje.



Wel, Flores, dat moet jij toch weten. Vertel eens, hoe kom je aan dat baantje; waarom..



Dames en Heren, de helft van de afstand naar Zuid-Amerika hebben wij nu afgelegd en wij bevinden ons thans midden boven de oceaan.



Wat doet dat vliegtuig daar in de verte vreemd... het komt recht op ons af...



Deze straaljager voert vast niet veel goeds in zijn schild....



Drommels, als hij niet snel omdraait vliegen we te pletter!



80

Hij begint te schieten! Hij schiet op ons!! Zou D^r Bombast hier weer de hand in hebben? Hij heeft het natuurlijk op mij voorzien....



Help! Help! Er zijn schurken en boeven die mij willen vermoorden



Als het vliegtuig in brand vliegt, Pinkie, vallen we in zee! En ik kan niet tegen dat koude, natte water!!



Wat zeg je wel van zo'n gemene Bombast!



...worden aangevallen door onbekende straaljager-stop-Zend onmiddellijk hulp-stop-



Juist-de piloot heeft al hulp aangevraagd-hopelijk is het nog niet te laat.



Kan ik U misschien helpen, meneer? Drommels, hij is getroffen!



Er is niemand anders die het vliegtuig besturen kan. Dan zal ik het zelf moeten doen.



Daar komt de straaljager weer... Nu even een zwenking maken!...



Hoera! Hij schiet er naast!



Misschien kan ik hem net zo lang ontwijken tot er hulp komt opdagen.





Die dekselse kwajongen
moet en zal uit de weg
geruimd worden...



Wat is dat?! Ze krugen
hulp!... ik moet er als de
bliksem vandoor....!



85



Drie tegelijk
nogwel... Dat
gaat er ge-
vaarlijk uit-
zien!

Tegen deze overmacht kan ik niet
op.... ze zullen mij in brand schie-
ten. Maar voor het zover is, ben
ik met valscherms en rubberboot...



..veilig
op zee
gedaald..



86



Nu de val-
scherm open..



Grote help!
Hij doet 't niet!



87



Wel, wel, Heer Bombast,
U heeft zeer veel ge-
luk gehad! Hopelijk
pikt een schip U op en
neemt U mee terug.
Dan heb ik geen last
meer van U!



88

Gelukkig, Pink, die gevaarlijke schutter zijn we kwijt...! Maar wat is dat? Wat heb je met de piloot uitgevoerd?



De arme man werd door een kogel uit het machinegeweer van Dr Bombast getroffen. Ik kon nog net op tijd het stuur overnemen, anders waren we toch nog in zee gestart.



O, Pink, als jij toch eens niet bestond.. Tussen twee haakjes: wie is dat, die Dr. Bombast?



Wel, Flores, dat moet jij toch wel weten; je zei immers zelf, dat je op zoek was naar een gouden tempel?



Hm! Nu ja, dat was maar een grapje van mij. Vond je het erg, Pinkie?



Welnee, Flores. Wat ik wel erg vind is, dat zo langzamerhand nu wel blijkt dat deze heer Bombast er niet voor terugschrikt om, als hij het nodig vindt, een heleboel mensen tegelijk uit de weg te ruimen.



Een gewetenloos individu is dat dus!

Ja, en bovendien erg slim, want hij is steeds direct op de hoogte waar ik me bevind.



Nu, pas maar voor hemop!

Dat is niet meer nodig, want hij drijft nu haast reddeloos rond op zee. Hij zal nu wel ophouden.



Ik ga z'n schouder verzorgen, Pink!

Prima!



Als ik me niet vergis zullen we over 2 uur op de plaats van bestemming aankomen.





Wat heeft dat te betekenen?
Wat ga je uitvoeren, Flores?

Ik heb mij be-
dacht, Pink, ik
ga met je
mee!

Reusachtig! Maar... eh... waar haal
je die prachtige uitrusting zo op
eens vandaan? Het lijkt wel of je
je al op deze tocht voorbereid had!
Zie je wel... je bloast! O, wat ben je
toch een oude grappen-
maker, Flores!

Eerlijk gezegd: ja - ik
heb dit allemaal van
huis meegenomen. Ik
kon je toch niet zomaar
alleen laten gaan!

97

Oké, Flores, samen zullen
wij er wel in slagen de op-
dracht van
Hotu Matura
uit te
voeren.



EEN KWARTIER LATER

Hier zijn einde van stad
en beginnen oerwoud.
Ik stoppen!

Vertel eens, Pinkie,
welke kant moeten
we uit?

Ik zal de kaart raadplegen.
Maar eerst zullen we een
paar ezeltjes kopen om de
bagage te dragen.

Prima ezel, meneer! Zo sterk
als 'n vrachtwagen!

Goed, we
nemen
hem.

PEDRO'S BA

99

Waarheen gaat
de reis?

We sporen 'n gouden
tempel
op!

Sst! Flores, dat mag
je niet vertellen!
Kom mee, ezeltje, dan
zullen we je opladen.

Wat zit er toch in
die kist, Pinkie!?

Iets dat
nogeens
van pas
zou kun-
nen komen!



De wonder-motor van Prof. Miraculus! Maar dan hebben we die ezel toch niet nodig!



Jawel, Flores; slechts in uiterste noodzaak zullen we hem gebruiken.



Zo, d'at zit! Wel, Flores... daar gaat ie dan... Voorwaarts... mars...!



Op naar de gouden tempel! Als wij zo de helling afdalen, komen we met een in het oerwoud. Daar zal ik de kaart raadplegen.

Hm! Een gouden tempel? Als 't waar is zal ik moeten zorgen dat ik er ook een brokje van krijg! Waar zullen die twee snoeshanen hem zoeken?



't Lijkt me 't beste ze te achtervolgen en als ze er zijn is het voor Pedro een koud kunstje om.. Verduiveld! Wie is d'at nou weer?



Een vent met een baard, op een fiets!



Zijn hier kort geleden twee personen geparkeerd?

Ja... dat zou kunnen wezen!



Wat ziet U er afgetobd uit... het wordt tijd dat U een gouden tempel vindt... om 'n nieuw pakkie van te kopen...

Wat weet JIJ daarvan?!!



Rustig vader! Kom eens met Pedro 'n biertje drinken...



...toen kwam ik in zee terecht. Alles ben ik kwijt... d'ok het document waarop de plaats heel nauwkeurig stond aangeduid! Maar ik zal die twee wel krijgen!



Top, kameraad, dan ga ik met je mee! Je krijgt een nieuw pakkie van me aan, en ik zal voor ezels zorgen. Afgesproken?

Goed!



Enne... als we de poet in handen hebben... Samen delen!!

In orde!

EEN HALF UUR LATER

Ziezo. Je ziet er nu weer toonbaar uit. Vooruit!



Het schijnt dat die kleine jongen een tweede kaart heeft en die zal ik koste wat het kost in handen moeten krijgen!



Ho! Ho!... Wat doet die mal-le ezel gek! Sta stil, mal-beest! Wel verdraaid..



105

Hihhihi!! Die zwartbaard kan er niet op komen... Kijk nu eens... Ze gaan er samen vandoor!



Hé! Pedro! Sta daar niet te lachen - pak dat beest vast!



HELP!
HELP!!



106

Bah! Die Pedro is nog erger dan zijn ezel... moet je hem zien lachen!... Wacht maar, mannetje, ik krijg je nog wel!



Prachtig, Bombast! Prachtig! bedankt voor de gratis ver-toning! Hahaha!



Schiet liever wat op, man!



107

Wel, Flores, volgens de kaart hebben we nog een reusachtig eind voor de boeg, maar we volgen thans in elk geval de goede weg.

Ik zal je eens laten zien welk een enorm uithoudingsvermogen die Flores Fiedel heeft!



Als het moet, loop ik drie dagen en nachten achtereen door!



Ahum!



108



Help 'ns, Pedro, dan binden we dat eigenwijze jongetje aan deze boom.



Een vuurtje aan de voeten heeft al bij vele mensen de tong losgemaakt!



U is een schurk, meneer Bombast! Maar U kunt mij niet dwingen!

We zullen zien, kleine aap!



Wat een hitte! Dat hou ik nooit lang vol!.. Wat moet ik doen!??



Gja je niet een beetje te ver, Bombast, tegenover zo 'n kleine jongen?

Wil je die gouden tempel vinden of niet, Pedro?



INTUSSEN...

Gut! Ik ben in slaap gevallen! Waar is Pinkie gebleven?



Hm. Er wordt hier ergens een fikkie gestookt. Zou Pinkie 'n kippetje braden? Ik zal eens even gaan kijken...



De rook komt uit deze richting. Toch leuk om mij daarmee te verrassen!



Grote help! Dat is Dr. Bombast! Ze zijn Pinkie levend aan het roosteren!!! Hier moet onmiddellijk gehandeld worden!



De kaart?!!

HANDEN OMHOOG!! of ik schiet!



Flores!

Achteruit, Heren! Eén beweging en ge zijdt een kind des doods!



Geweldig, Flores!

Blijf rustig staan, zeg ik jullie!

Flores! Pas op!!



Daar nemen ze de benen..... NEE! Niet schieten Flores!



Niet schieten? Waarom niet schieten? Deze schurken wilden een gebakken bieftukje van jou maken!



Jawel, maar je mag niet op mensen schieten!

Hum! Nu, dan mogen we er wel op rekenen dat die twee boeven ons verder ook niet met rust zullen laten.



Ja, ze zullen wel terugkomen... dus..

...moeten we wat verzinnen om ze voorgoed kwijt te raken!



Ja, prachtig, Pinkie!

Vuurwapens hebben ze in elk geval niet meer. - Kom, ezeltje, we gaan verder.



Het bos wordt steeds dichter.



We zullen hier even rusten om te beraadslagen wat we verder doen, Flores.



INTUSSEN....

Dat was niet handig, wat we deden, Bombast!

Nee; en het ergste is, dat we onze...



geweren kwijt zijn. Maar opgeven doe ik het niet! Op de een of andere manier zal ik die kleine onderkruiper wel krijgen. Maar ik geloof, dat we met list méér bereiken..



...dan met geweld.. Wat doe je gek.. wat is er?

Ik hoorde een vreemd geluid achter die bosjes!



Een geluid alsof er iemand op blote voeten rond sluipt..



Blote voeten!! Dat kunnen alleen Indianen zijn !!!



Indianen! Help!! Wilde Indianen-stammen !!!



He, wacht even, makker!





Kom mee, Pedro! We gaan een bezoek afleggen bij onze vrienden, de Indianen!



W...w...wat bedoel je...?! Waarom heb je die kleine jongen op z'n hoofd geslagen?



Daar heb ik een reden voor wacht maar af.

Aha...precies wat ik nodig heb... een modderig poeltje!



Zo, met wat modder op z'n lichaam lijkt het nog echter. Hihhi!!!



Vooruit nu op zoek naar die roodhuiden!



Achter deze heuvel moeten wij ze vinden.



'k Mag een snijboon worden als ik snap wat die Bombast doet.



Oef! eindelijk boven!



Ja! Daar zijn de roodhuiden... Let nu op, Pedro!



M...m...maar die wilden konden ons wel eens kwaad doen!

Wees maar niet bang... ze doen ons niets!..Kom, dan gaan we naar beneden.





Wel, Flores, het ziet er naar uit, dat die twee heren ons met rust zullen laten. Zouden ze het voor goed opgeven?



Ik heb het zo warm.

Nooit geweten dat zo'n oerwoud zo heet kan zijn! En een dorst dat ik heb! Waarom is hier niet ergens een lekker fris beekje?



Pinkie, breng mij eens een glaasje ijskoude limonade...



Je zult het nog even vol moeten houden tot we een bron vinden.



We hebben nog maar een kleine voorraad drinkwater. We moeten zuinig zijn.

Even één slokje, Pink



Flores! Pas op! er hangt een reusachtige slang boven je hoofd!



Nee, nee! Niet doen! Ga weg!



Vlug het geweer!



Als ik maar niet te laat ben!



Oei! Flores verkeert in levensgevaar!

PINKIE HELP!



PANG!



Dat was op 't nippertje, Flores!











Hm! Denk maar niet, dat ik met mijn knappe verstand geen uitweg zal weten te vinden....

Knappe verstand... jü? Laat me niet lachen! Let op wat ik je brom... die twee vogels zijn voorgoed gerlogen!



Ik vraag me af, wat het voor 'n ding is, waar op ze wegluchten... Het leek wel een soort straalmotor... Wacht 'ns. Als wij nu... Ja!... Kom mee!



Als je eens vertelde wat je van plan bent te gaan doen?

Wacht maar! Ik krijg ze!



Die gouden tempel heb ik nog niet opgegeven!



INTUSSEN

Fantastisch, Pinkie! Met deze snelheid zullen we er gauw zijn.



Ja, Flores, en van die kwade Bombast zijn we nu verlost.



ENIGE UREN LATER

Volgens de kaart moeten we nog één reusachtig gebergte over; daarna zijn we dicht in de buurt van de gouden tempel!



Het lijkt wel of het kouder wordt, Pinkie!



Dat komt omdat we in hogere luchtlagen komen, nu we het gebergte over moeten!

We zullen op dit rotsplateau even wat warme kleren aantrekken, dan kunnen we er tegen.



Hier, Flores, voor jou!

Fijn, zeg!



Haha, dat gekke ding zet je toch niet op?



Nou en of! Ziezo, klaar. We vertrekken weer.



Pinkie, pas op!! achter je!!







We zullen deze kloof maareens volgen.



Het ziet er nogal vreemd uit... waar komt deze kloof op uit?



Zouden we maar niet terugkeren, Pinkie, het wordt zo donker!

We komen vast en zeker wel ergens uit!



De kloof wordt smaller...

Pinkie, waar komen we op uit?



Ik heb geen idee!



Een bocht! Bijna te pletter!



Dààr! Licht!



Zalik je eens wat zeggen Flores? We zijn dwars door de berg heengeweest!



En nu zullen we een poosje rusten en de kaart raadplegen om te zien of we nog ver van die geheimzinnige tempel verwijderd zijn.



Maar voor we verder gaan eerst even 'n dutje doen...



Hm, hij slaapt al, dan maar even wachten tot ie uitgerust is... intussen kan ik wel eens even...



... een duik nemen in dat bergmeertje daar!

Brrr! Wat is dat water koud!
Maar wel lekker!



Wat nu? Vanwaar
komt het water op-
eens in beweging?



Wel alle aan-
gebrande co-
cosnoten!
'n Voorwereld-
lijk monster!
Weg wezen!



169

Holala! Hij
wil mij niet
zijn staart
raken!



VELE UREN LATER

Hehè, dat was een
lekker tukje ... maar
waar is Pinkie nu
weer gebleven?



Grote Grutjes... wat doet
Pinkie daar zo vlak naast dat
griezelige beest? Je zou zeg-
gen dat ze beiden
slapen!



Pinkie! Pin-
kie! Word
eens wakker!
Word wakker!



Hum! Er is
iets vreemds
gaande...



Pinkie! Hier ben ik ...
Je vriend Flores! Sta
eens op en ga
mee verder!



Hij geeft geen teken
van leven... Vooruit, kom
hier kwajongen, dan zal
ik je naar een veiliger
plekje brengen. Is me
dat een manier van
doen om bij zo'n
gek beest te
gaan liggen
slapen!



Kijk naar mij... ik
slaap nooit.
WORD WAKKER!
Pinkie, dan gaan
we verder op zoek
naar de gouden
tempel!!



Gouden tempel?
Waar is de gouden
tempel... waar
ben ik.. en
waar is de
draak?



Draak? Is dat
beest een draak?
Moeder Help!
'n Draak!
Kom terug
Flores!



172





Hahaha!! Prachtig! Precies wat ik dacht. Nu gauw ergens landen,... het geheime document pakken, endan, Pedro, zijn we rijk!



Pinkie! We vallen te pletter!



Bah, een vies moeras!



Ontzettend... Maar we leven nog!



Gutjes, Die twee heren zijn uitgeput!... Bewusteloos!



Ze moeten hier vlakbij liggen... Ha ha! Zo dood als twee pieren!



Hier heb ik het document met de plattegrond. Welaan, Pedro, op pad!



Potdorie Dat is niet in orde!



VELE UREN LATER

Nu, het is mooi! Ons document is weg. En we weten niet, welke kant we op moeten.



Het lijkt wel of Bombast toch slimmer is dan wij

Slimmer? Het mag wat! Neen, hoor! We zullen gewoon zoeken!

Waar zou de wondermotor zijn?



Waarschijnlijk ergens in het oerwoud neergestort..

Kijk... een vliegtuig! De machine van Dr Bombast!



We zullen zonder drinkwater en zonder geweer ons een weg moeten banen door deze onbewoonde streken.



Bombast en Pedro zullen met de gestolen kaart de Gouden Tempel heel snel vinden en dan staan wij er naast, Pinkie!



En ik heb alweer zo'n dorst ook!

Wel, we moeten die rivier oversteken. Daar is water genoeg!



Flores, wat ga je doen?



Drommels, hij is onder water verdwenen...



Flores, Waar ben je?



Ja, daar gaat ie! Een grote vis heeft hem aan een been vast!



Ik kom er aan!



Laat los beest... Houd je taai, Flores, nog een ogenblik.



Ik heb hem! Vluc naar boven!..



Die vis had aan jou toch geen vet boutje gehad, Flores!

Neem me nog in de maling ook!



Gered! Hoera! Wat zeg je wel van z'n dier! Bijna was ik een kind des doods geweest.



Flores, schrik niet, maar kijk 'ns achter je...





Sakkerloot, wat is dat voor een wonderlijk voorwerp?

Als ik mij niet vergis, is dat.. Flores, hoera!! Dat is een levensgrote afbeelding van het beeld, dat ik bij die uitdrager kocht.. Dat betekent dat we in de buurt van de Gouden Tempel zijn!



Dat zou reusachtig zijn, Pinkie!

Maar we zullen toch de Tempel zelf moeten hebben. Hoewel, heb ik je verteld, wat er gebeurde..



..toen ik drukte op het oog van mijn beeldje?

Neen, vertel op.

Wel kijk, dat zal ik je nu eens laten zien..! Tenminste.. dat hoop ik..!



Let goed op wat ik ga doen, Flores! Daar gaat ie.



Hiep hiep hoera, Precies wat ik dacht



Nu eens kijken of zich in dit beeld weer een document bevindt..!



En Pinkie, wat zie je?

Geen document, Flores, maar iets dat ons toch wel eens van pas kan komen. Kom maar gauw..!



Drommels, er gaat een trap naar beneden..

Juist. Kom mee, dat gaan we onderzoeken.



Als ik het niet gedacht had.. we zijn in een onderaardse gang gekomen.



Waar zou deze gang heen leiden, Pinkie?



We lopen nu al een uur lang, en nog is het eind niet in zicht.

Geduld, mopperpo.

Dat is me ook wat moois. Daar hebben we nou zo voor gelopen... de gang loopt dood!

Dat kan haast niet! Men zal deze gang toch niet zonder bedoeling hebben aangelegd?



Eens kijken of er niet Juist! Kijk, hier zit een ring in de muur. Die zit er vast niet voor niets. Let op Flores... ik zal er aan trekken!!



Hoera! We kunnen weer verder!



Zouden we het wel doen, Pinkie; ik vind het hier zo griezelig!



Hm, deze gang schijnt ook nogal lang te zijn...



EEN KWARTIER LATER...

En hij loopt weer dood en weer 'n ring in de muur!!



Ik zal er maar weer een ruk aan geven...! Daar gaat ie dan.



Grote help, Bombast: Kijk! Daar komt een stuk uit de rotswand gevallen! We zijn hier niet alleen!



Dat is het toppunt, daar heb je die twee bemoeials al weer!

Ze zijn niet dood, ze leven!

Jag Dr Bombast!



Onmiddellijk Uw handen omhoog, of het zal U lelijk vergaan!



Lopen! Ze hebben wapens!



Wat zo'n veldfles niet voor nut kan hebben... Overigens is het mij een raadsel, hoe die twee schurken hier in deze onderaardse gang zijn gekomen.



Komaan, Flores, we gaan
ze gauw achterna, ik ben
bekend waar we uit-
komen. Ik geloof dat die
twee meer weten
dan wij.



NA RUIM EEN UUR LOPEN:

Ik moet eerlijk bekennen,
dat ik er geen touw meer
aan vast kan knopen!



We zijn
verdwaaeld.

Ja, ... al die gangen lijken
zoveel op elkaar, dat ik er
nu geen wijs meer uit
weet!



193

We zullen hier ellen-
dig omkomen! Pink!!

Hè, zie ik goed? Een
luik boren ons hoofd.
Dat zou onze redding
kunnen zijn! Buk
eens, dan ga ik op je
schouders staan



Nee, dat
haeft niet,
ik ben lan-
ger dan jij,
ik kan er zo
wel bij.

Ja, het geeft mee Hup.



Ik volg je, Flores!



194

Flores
krijgt een
klap op zijn
hoofd....



Waarmee bewezen
is, dat zich boven
lieden bevinden,
die het niet op ons
begrepen hebben.
Dr Bombast en
Pedro?



Arme Flores, ik
moet hem redden,
... maar eerst de
uitgang zoeken!



195

Welke kant moet ik uit?



Hier gaat een trap de
hoogte in... en ja!
Daglicht!!!



SAKKERLOOT



196



Eindelijk... dit is 'm...
de **Gouden TEM-
PEL!!** De onderaardse
gangen hebben mij er
recht naar toe gebracht.



Tjonge, die knapen zien
er verraarlijk uit.



Hotu Matura
heeft er geen
woord om ge-
logen... het is
zuiver goud!!
Deze gouden
Tempel verte-
genwoordigt
een ontzag-
lijke waarde.



PINKIE HELP

Bliksems! Hoe is
dat nu mogelijk!!!
Flores Fiedel be-
vindt zich in de
tempel! Daar
moet ik
opaf!



Het geluid komt uit
de zaal hiernaast...

HELP!



Tjonge, dat ziet er
weer eens niet roos-
kleurig uit voor m'n
beste vriend....

En kijk
daar
eens....



De aartsboef Dr Bombast en z'n
maat Pedro hebben het naar hun
zin... Het is mij nu duidelijk... toen
Flores door het luik naar boven
kwam, stonden ze meteen knuppel
klaar en sloegen
hem neer.



Wel, ik kan mijn arme
vriend niet in de steek
laten. Ik zal proberen
ongemerkt naar hem
toe te sluipen en hem
los te maken.



Potdorie, Bombast, nog
nooit van m'n leven heb
ik zoveel goud en ju-
welen bij elkaar ge-
zien!

Haha! Ik
bende
rijkste
man
ter
wereld.



Houd je
stil! ik
kom je
losmaken!



Als ze me zien
zijn we ver-
loren...



Kijk eens! Alleen deze kroon
al is'n vermogen waard!!



Het gaat
prachtig...
ze heb-
ben me
niet ge-
zien!



Even
geduld
Flores,
ik maak
het touw
los.



Heerlijk. Pinkie... ik ben
los... en gaan we nu die
twee schurken telijf?

St! Nee! voor ons
Dat zou
slecht aflopen.



Om hen onschadelijk
te maken moet ik
een list verzinnen.
Het gaat
er op of
er onder.



Wat is er met die twee
aan de hand... Wat
doen ze gek...







En hiermee, Flores, mogen we
geloof ik wel zeggen dat we
de opdracht van Hotu Ma-
tura tot een goed einde
hebben gebracht. De gouden
tempel is aan de vergetel-
heid ontrukkt, en..



Ja, Pinkie, we zien aan Dr Burn-
bast en Pedro hoe al dat geld
en goud en al die rijkdommen
de mensen tot verderf brengen.
Ik zou van al deze schatten nog
geen stukje meenemen. Ik heb
aan mijn viool al .. genoeg!



Bravo, Flores, goed
gesproken! Je bent
een wijs man...



213

En nu stel ik voor een
lekker hoentje te braden.
en een paar dagen ons
gemak ervan te nemen.



Ook dat is erg ver-
standig van je opge-
merkt. Bij mijn vol-
gend avontuur nodig
ik je weer uit!
Zo, die kunnen niet
meer ontvluch-
ten.



ENIGE DAGEN LATER

Ben je klaar, Flores, dan
aanvaarden we de terug-
tocht.



Een ogen-
blikkie nog,
Pinkie, ga
ij maar vast
vooruit.

214

Wel heb ik ooit! Wat
heeft dat te beteke-
nen.... ik dacht dat
je niet om goud en
rijkdom gaf, Flores!?



Hum... eh... eh... wel Pinkie,
het schoot me opeens te
binnen dat die viool van
mij wel erg versleten is, en
ik moet toch een nieuwe
kopen!?!?



215



PRINTED IN THE NETHERLANDS

No. 5550 B

